

Buitengewoon!

JE HEBT ZE VAST WELEENS GEZIEN: GROTE KUNSTWERKEN DIE OP EEN SPEELSE MANIER GEBRUIK MAKEN VAN HET LANDSCHAP. JE VINDT ZE STEEDS VAKER IN ONS LAND. LEUK OM TE COMBINEREN MET EEN WANDEL- OF FIETSTOCHT!

Landschapskunst of landart zijn kunstwerken die gemaakt zijn midden in de natuur. Meestal worden ze gemaakt van natuurlijke materialen, zoals aarde, hout of steen, maar ook steeds vaker van asfalt, beton of metaal. Omdat de kunstenaars letterlijk alle ruimte hebben, kunnen de landschapskunstwerken behoorlijk groot worden. De kunstwerken zetten je aan het denken en laten je net even anders naar de omgeving kijken. Vaak ook vind je in de buurt wandel- of fietspaden. En het leuke is: meestal mag je er gewoon op lopen, klimmen of zitten. Echte belevingskunst dus.



Artistieke klimmuur

In recreatiegebied Spaarnwoude in Noord-Holland ligt een kunstwerk dat tegelijk dienst doet als klimmuur. De achterliggende gedachte is om kunst en recreatie met elkaar te verbinden. De klimwand bestaat uit onregelmatig gestapelde betonblokken, die afgietsels zijn van echte klimrotsen uit de Ardennen. Het kunstwerk is ook te beklimmen via een smalle trap.



Ketelhuisje

Vlakbij de Ketelbrug niet te ver van Urk, staat als een soort poortwachter het zogenoemde Ketelhuisje. Het 12 meter hoge kunstwerk herdenkt de strijd die geleverd is in de Noordoostpolder om van de zee land te maken. Uit de schoorsteen stijgt een aluminium rookpluim in de vorm van golven op, waarop een schip vaart.



Notre Dame in het bos

In het bos van Kroondomein Het Loo staan veertig bronzen boomstronken van bijna een meter hoog. Samen vormen ze de plattegrond van de Notre Dame in Reims. Koningin Beatrix schonk dit kunstwerk ter gelegenheid van haar 60e verjaardag aan het Kroondomein, om de verbondenheid van de Oranjes met dit unieke gebied te onderstrepen.



Uit de klei getrokken

Van ver zie je al het grote gevaarte als een soort schip uit de grond verrijzen: de Riff in Dronten. Kom je iets dichterbij, dan zie je dat het kunstwerk is opgebouwd als een soort kloofwand. De kunstenaar wilde hiermee de ontstaansgeschiedenis van de polder laten zien. Hiervoor maakte hij een groot afgietsel van uitgegraven Zuiderzeegrond, dat – net als de polder – een nieuw stuk land vormt.



Zandwacht

Bij het Maasvlaktestrand vind je het kunstwerk De Zandwacht. Dit grote open sculptuur is geïnspireerd op zand dat opwaait. Het kunstwerk is gemaakt als bekroning van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Een mooie plek om als het windstil is te genieten van het weidse strand en de rust en, als er goede wind staat, van de enorme hoeveelheid vrolijk gekleurde kitesurfers.



Lopend door het water

Vlakbij Bergen op Zoom in Brabant ligt de bijzondere Mozesbrug. Via deze brug loop je diep door het water, maar je voeten blijven droog. Deze 'loopgraafbrug' is wereldberoemd en won diverse architectuur- en bouwprizen. Het maakt onderdeel uit van Fort de Roovere, het grootste fort van de West-Brabantse waterlinie. Vlakbij vind je ook de Pompejus-toren, met een weids uitzicht over de omgeving.

Monumentale krater

In de duinen van Den Haag ligt het Hemels Gewelf, een soort krater van gras. De kunstenaar versmolt hierin als het ware de rondingen van de aarde, de glooiingen van de duinen en de horizon. In het midden vind je een monumentale bank van natuursteen waarop je kunt liggen om te zien hoe de hemel de vorm van een gewelf kan aannemen.



Meer weten? Op landartnederland.com vind je locaties, uitleg en nog veel meer landschapskunstwerken.